

Vluchtelingen Demonstratie

Nog steeds wachten wij, vluchtelingen van Osdorp, op een oplossing. De burgemeester van Amsterdam wilt ons ontruimen. Wij belanden dan voor onbekende tijd in vluchtelingengevangenissen. Dus gaan wij weer protesteren.

Wij willen een oplossing. Want nu zitten wij vast in het immigratiesysteem: de overheid laat ons niet blijven, maar kan of mag ons ook niet deporteren. Daarom leven wij op de straat. Helaas zijn wij maar het topje van de ijsberg. Er zijn duizenden vluchtelingen in vergelijkbare situaties.

Wij willen vrijheid. Wij willen een kans een leven op te bouwen in Nederland net als iedereen hier. Dat is ons mensenrecht. Steun ons en kom naar de demonstratie. Vluchtelingen zullen hun verhaal vertellen, er is muziek, en we demonstreren naar de immigratiedienst IND.

**Kijk op ons blog
kamposdorp.blogspot.com**

Geef ons onze mensenrechten!!



27/11 om 3 uur - DAM